

# Eerde ging kalm over naar Veghel

## Bord op stoep Dommelrode

EERDE, 2 mei. — Ondanks de nadrukkelijke rust waarmee de grens-correcties door de autoriteiten waren omgeven, heeft half Eerde een bijna slapeloze nacht overgehouden aan het feit, dat het hele dorp per 1 mei werd toegevoegd aan de gemeente Veghel. Van eventueel opgekropte gevoelens van verzet was daarbij zeker geen sprake, maar een aantal Eerdenaren — voor het merendeel „nieuwe” Veghelnaren — vond toch wel, dat het lang verbeide einde van de beruchte grenskwestie gerust gevierd mocht worden.

In de nacht van zaterdag op zondag tegen één uur verlieten ongeveer 25 personen de beslotenheid van hun huizen om zich in te zetten voor een

meer sportief dan demonstratief nachtelijk avontuur. Hoogtepunten van hun nachtelijke operaties waren de verwijdering c.q. verplaatsing van de blauwe bebouwde-komborden, die de voornaamste stille getuigen waren van de Eerselse verdeeldheid.

Gewapend met schoppen en enkele karren trokken de Eerdenaren op naar het hart van het dorp, waar de belangrijkste grens werd „geslecht” door het uitgraven van de borden „Eerde-gemeente Sint-Oedenrode” en „Eerde-gemeente Veghel”. De beide borden in optocht meevoerend trokken de feestgangers enkele malen door het dorp om tenslotte bij de molen ook het tweede bord „Eerde-gemeente Sint Oedenrode” uit de grond te halen. Met veel bombarie werd op dezelfde plaats het al uitgegraven „Veghelse” bord — zij het achterste voren — geplaatst. Van de twee overvloedige Rooise borden werd er één — wellicht als aandenken — opgeslagen in de loods van aannemer Van Geffen, terwijl de andere in optocht werd overgebracht naar Sint-Oedenrode en daar op de stoep van het kasteel-raadhuis Dommelrode werd gedeponereerd. Dit uiteraard nogal rumoerige festijn duurde tot 3 uur, waarna de gangmakers de „grenspassage” binnenskamer nog eens rijkelijk ten doop hielden.

Officieel was de aansluiting van Eerde bij de gemeente Veghel zaterdagmiddag al gemarkeerd met een bescheiden samenkomst in de jongensschool. Schoolkinderen zongen 't „nieuwe” gemeentebestuur onder leiding van burgemeester J. P. Schreven een hartelijk welkom toe, terwijl van Veghelse en Eerdse kant wederzijdse aanhankelijkheidsbetuigingen werden afgelegd. Dat alles echter in een sfeer, waaraan de „gedupeerde” gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel zich niet zouden kunnen storen.

„Eindhovens  
Dagblad”  
2 mei 1966